



9^ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

Δελτίο Τύπου

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος eTwinning που υλοποιεί το σχολείο μας σε συνεργασία με το εταιρικό σχολείο στη Βαρσοβία υπό τον τίτλο “Cross Cultural Understanding”, επισκεφθήκαμε την πρωτεύουσα της Πολωνίας με 12 μαθητές και 3 συνοδούς καθηγητές.

Το πρόγραμμα της εβδομάδας φιλοξενίας ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον.

Την πρώτη μέρα ξεναγηθήκαμε στον χώρο του σχολείου και παρακολουθήσαμε μαθήματα στις τάξεις. Ακολούθησε η παρουσίαση των εργασιών από τους μαθητές μας. Σε βίντεο, κουίζ και ppt παρουσίασαν στοιχεία από τον πολιτισμό και την κουλτούρα της Πολωνίας.



Τις επόμενες μέρες επισκεφθήκαμε το Βασιλικό Παλάτι (Royal Castle) στην παραμυθένια παλιά πόλη της Βαρσοβίας με τα πολύχρωμα κτήρια και τα γραφικά δρομάκια που αποτελεί μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco και τον Πύργο Επιστήμης και Κουλτούρας από όπου θαυμάσαμε από ψηλά την πόλη που ισοπεδώθηκε από τους Ναζί αλλά ανοικοδομήθηκε ανακατασκευάζοντας τα ιστορικά της κτήρια σύμφωνα με την παλιά αρχιτεκτονική τους.



Βρεθήκαμε στο κατάφυτο πάρκο Lazienski όπου βρίσκεται το ομώνυμο παλάτι, την καλοκαιρινή οικία του τελευταίου βασιλιά της Πολωνίας.



Περιηγηθήκαμε στις όχθες του ποταμού Βιστούλα και στο παλάτι του Βιλάνουφ που επέζησε από τους πολέμους και χρησιμεύει ως υπενθύμιση του πολιτισμού του Πολωνικού κράτους.



Σημαντικό σταθμό στην εβδομάδας μας αποτέλεσε το Μουσείο Fryderyk Chopin.

Μοντέρνο, άρτια οργανωμένο, διαδραστικό. Είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε όλα τα κομμάτια του Chopin, να δούμε τις συλλογές του, πρωτότυπα χειρόγραφα κι επιστολές του.



Η τελευταία μέρα μάς βρήκε στην πόλη Γουτς, την 3^η μεγαλύτερη πόλη της Πολωνίας με τον πιο μακρύ εμπορικό δρόμο στην Ευρώπη, 4,2 χλ, όπου επισκεφθήκαμε την Manufaktura, ένα παλιό εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας και στις μέρες μας χώρο αναψυχής με καφετέριες, εστιατόρια και malls.

Με τις βαλίτσες μας γεμάτες όμορφες εικόνες και με την ελπίδα ότι βάλαμε τις βάσεις για μια γερή φιλία ανάμεσα στους μαθητές μας και τους Πολωνούς εταίρους μας μπήκαμε στο αεροπλάνο της επιστροφής.