

Ημέρα 1^η - Δευτέρα 15 Μαΐου

Αναχώρηση από τη ζεστή μεσογειακή αγκαλιά του τόπου μας με χαμόγελα αλλά και με συναισθήματα ανάμεικτα: Μεγάλες προσδοκίες αλλά και λίγο άγχος και σχετική αγωνία για το μακρινό ταξίδι που για κάποιους μικρότερους αποτελεί «πρωτιά» σε πολλούς τομείς : Πρώτη φορά σε ξένη χώρα, πρώτη φορά με αεροπλάνο , πρώτη φορά εκτός νησιού ή και όλα αυτά μαζί...

Σύντομη ενδιάμεση παραμονή στην Αθήνα και , νωρίς το απόγευμα, προσεγγίζουμε επιτέλους τον προορισμό μας: Μέσα από τα γκρίζα σύννεφα η γη της Πολωνίας προβάλλει στα μάτια μας, επίπεδη, καταπράσινη και κοκκινωπή , τόσο διαφορετική από τον δικό μας, γαλάζιο και φωτεινό , «βραχότοπο» ...

Στο αεροδρόμιο ζεστή υποδοχή της αποστολής μας από τους Πολωνούς συναδέλφους καθώς και από τις οικογένειες που θα φιλοξενήσουν -με τη σειρά τους -τα παιδιά μας. Ξεκούραση και ύπνος σχετικά νωρίς, γιατί η επόμενη μέρα προβλέπεται «μεγάλη»....



Ημέρα 2^η - Τρίτη 16 Μαΐου

Πρώτο ξύπνημα στη Βαρσοβία και επίσκεψη- με τη συνοδεία Πολωνών συναδέλφων που μας παραλαμβάνουν από το ξενοδοχείο - στο συνεργαζόμενο σχολείο . Ονομάζεται XLII LICEUM OGOLNOKSZTALCACE IM. MARIII KONOPNICKIEJ και βρίσκεται στην ιστορική περιοχή Mokotow (άλλοτε έξω από τα όρια της πόλης) . Πρόκειται για κτίριο το οποίο, εκτός από τις αίθουσες διδασκαλίας, διαθέτει , μεταξύ άλλων, γήπεδα για αθλοπαιδιές αλλά και οργανωμένο εστιατόριο/καντίνα για τους μαθητές/τριες . Μετά από την -απαραίτητη- γνωριμία του διευθυντή και κάποιων συναδέλφων, ακολουθεί σύντομη ξενάγηση στους χώρους του ιδρύματος και τέλος **παρουσίαση των εργασιών της ελληνικής ομάδας** σε μία από τις αίθουσες του μαθήματος της Ιστορίας (Γιατί , όπως πληροφορηθήκαμε, κάθε καθηγητής έχει στη διάθεσή του ιδιαίτερη αίθουσα, οργανωμένη , η οποία ,προφανώς, διαθέτει και την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, χωρίς να απαιτείται η διαρκής μετακίνησή του ίδιου και του εξοπλισμού από τάξη σε τάξη -με ό,τι αυτό συνεπάγεται...)

Ακολουθεί περίπατος στην ιστορική συνοικία με κατεύθυνση το πάρκο **Lazienky**, έναν από τους πολλούς καταπράσινους πνεύμονες της πολωνικής πρωτεύουσας και τόπο κυριακάτικης αναψυχής για τους κατοίκους της. Πρόκειται για εκτεταμένο χώρο όπου- εκτός από τη μαγευτική για εμάς χλωρίδα και πανίδα του (σκίουροι , παγώνια κ.α.) - διαθέτει και μνημεία : υπαίθριο θέατρο και το βασιλικό κυνηγετικό περίπτερο, τους χώρους του οποίου επισκεφτήκαμε. Φαίνεται πως κάποτε τα άγρια δάση έφταναν μέχρι τα περίχωρα της μεγάλης πρωτεύουσας, της οποίας αποτελούν πλέον κομμάτι...Έξω ,λοιπόν, από το μικρό παλάτι-κυνηγετικό περίπτερο- εκλεπτυσμένο χώρο λουτρού οι μικροί μας μαθητές/-τριες είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες-έκπληξη, οργανωμένες από τα μέλη της πολωνικής ομάδας (παραδοσιακός χορός και παιχνίδι).



Το πρόγραμμα της ημέρας ολοκληρώνεται και τα παιδιά μας συνεχίζουν την ημέρα τους με τις οικογένειες που τα φιλοξενούν, όπως θα γίνεται κάθε ημέρα...

Ημέρα 3^η -Τετάρτη 17 Μαΐου

Ραντεβού με τους μαθητές στην «**Παλαιά Πόλη**», ένα από τα πιο σημαντικά τουριστικά αξιοθέατα της πρωτεύουσας. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι η Βαρσοβία που είχε καταστραφεί σχεδόν εξολοκλήρου από τους ναζί κατά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο, **ανοικοδομήθηκε ακριβώς όπως ήταν** και θεωρείται μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από την Unesco. Σε αυτό, λοιπόν, το μαγευτικό κομμάτι κινούμαστε, μέσα σε ανοιξιάτικη βροχή, τηρώντας το πρόγραμμα: Επίσκεψη στο «**Royal Castle**» το βασιλικό κάστρο-ανάκτορο, όπου υπογράφηκε το πρώτο, δημοκρατικά επικυρωμένο ευρωπαϊκό σύνταγμα. Η -αναστηλωμένη- βασιλική μεγαλοπρέπεια συνυπάρχει ευχάριστα με γνήσια εκθέματα (έπιπλα, διάφορα έργα τέχνης, όπλα) τα οποία είχαν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο απομακρυνθεί προτού η ναζιστική λαίλαπα καταστρέψει τα πάντα. Μεταξύ αυτών και έργα ζωγράφων της Αναγέννησης : Uccello και Ρέμπραντ!



Στη συνέχεια, επίσκεψη (πάντα μέσα στην απαλή βροχή) στο μουσείο **Chopin**, τεχνολογικά εξοπλισμένο χώρο αφιερωμένο στον βίο αλλά κυρίως στο έργο του μεγάλου Πολωνού μουσουργού...



Το πρόγραμμα της ημέρας ολοκληρώνεται με την επίσκεψη στο **Palace of Culture and Science** (όπως μεταφράζεται στα αγγλικά) το οποίο δεν είναι παλάτι αλλά ένας πανύψηλος πύργος, από τον 30^ο όροφο του οποίου ατενίζουμε τη θέα της πόλης. Ολόκληρη η πρωτεύουσα, ιστορική και πιο σύγχρονη, ξεδιπλώνει το πανόραμά της παρά τον μουντό, υγρό καιρό ...



Ημέρα 4^η -Πέμπτη 18 Μαΐου

Αλλαγή προγράμματος (κατ' απαίτησιν των Πολωνών,μαθητών...): Αντί για την επίσκεψη στο **Μουσείο Ιστορίας των Πολωνών Εβραίων** , άλλο ένα πρωινό στην **Παλιά Πόλη**. Η ελληνική ομάδα διασκορπίζεται στην **Πλατεία του Κάστρου** ακολουθώντας τους κανόνες παιχνιδιού που οργάνωσε η πολωνική... Λίγο μετά, ανασύνταξη και περιδιάβαση στην ιστορική **Αγορά της Παλιάς Πόλης** με τα γραφικά κτίσματα, τα εστιατόρια, τα καφέ αλλά και τα μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής στενά δρομάκια της . Το μεσημέρι γεύμα παραδοσιακό σε έναν τέτοιο ,γραφικό, χώρο μέσα σε ένα στενό....Η , έντονη, γευστική εμπειρία των **piezogi** , αφήνει ανάμεικτες εντυπώσεις στα μέλη της ελληνικής αποστολής...



Ακολουθεί σύντομος-μάλλον απογοητευτικός - περίπατος στις όχθες του **Βιστούλα** , του ποταμού που διατρέχει την πρωτεύουσα. (Όπως είναι γνωστό, κάθε ηπειρωτική πόλη που σέβεται τον εαυτό της είναι χτισμένη στις όχθες ενός μεγάλου ποταμού. Η Βαρσοβία δεν αποτελεί την εξαίρεση...).

Η ημέρα ολοκληρώνεται νωρίς το απόγευμα με επίσκεψη στο θερινό ανάκτορο **Vilanow** (ένα από τα σημαντικότερα μνημεία του παλαιού μεγαλείου της Πολωνίας και χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων) και περιδιάβαση στο εντυπωσιακό πάρκο του.



Ημέρα 6^η -Παρασκευή 19 Μαΐου

Αλλαγή προγράμματος ξανά. Αντί για το παραμυθένιο αλλά μακρινό **Kazimierz**, θα επισκεφτούμε το -σχετικά πιο προσιτό – **Lodz**, την τρίτη σε μέγεθος πόλη της Πολωνίας , με ιστορία βιομηχανικής ανάπτυξης αλλά και πολεμικής δράσης ,όπως σχεδόν κάθε περιοχή της χώρας αυτής- .

Η διαδρομή με το τρένο μας δίνει τη δυνατότητα να παρατηρήσουμε και να θαυμάσουμε την καταπράσινη εννοείται, πολωνική ύπαιθρο με τους κουκλίστικους οικισμούς της.

Η **Lodz** (που προφέρεται Γουτζ) αξιολογικά είναι ένα μάλλον αδικημένο αστικό κέντρο, σε σχέση, τουλάχιστον, με την πρωτεύουσα Βαρσοβία και την παραμυθένια Κρακοβία. Και όμως, διαθέτει κτίρια και δρόμους που, αν και όχι συντηρημένα, αν και όχι καθαρά, αποτελούν την ιστορική μαρτυρία μιας παλαιάς, ξεπεσμένης πια, ομορφιάς και μεγαλοπρέπειας ... Χαρακτηριστικό παράδειγμα η **ιστορική οδός Piotrkowska**, ο μεγαλύτερος εμπορικός δρόμος στην Ευρώπη, τον οποίο έχουμε την ευκαιρία να «περπατήσουμε» κατά ένα μέρος του πριν να καταλήξουμε , με ενδιαφέρουσες ενδιάμεσες στάσεις, στην, επίσης ιστορική, **Manufatura** : έναν πρώην βιομηχανικό χώρο της πόλης, ο οποίος έχει μετατραπεί σε θηριώδες εμπορικό κέντρο και συγκρότημα αναψυχής και ,άρα, μαγνήτη για τους τουρίστες....



Η, σύντομη ομολογουμένως, παραμονή στη Manufactura, μας αποζημιώνει, εν μέρει, για την όχι και τόσο άνετη επιστροφή μας στη Βαρσοβία (Με το τρέινο, Παρασκευή, σε ώρα αιχμής ...)



Το βράδυ, ζεστή φιλοξενία για τους παιδαγωγική ομάδα του Προγράμματος στο σπίτι της Πολωνής συντονίστριας στα περίχωρα της πόλης.

Ημέρα 7^η -Σάββατο 20 Μαΐου

Τελευταία ημέρα του προγράμματος, **μέρα γονεϊκής φιλοξενίας (parents day)**. Οι Πολωνοί γονείς βάζουν τα δυνατά τους για να ψυχαγωγήσουν τα παιδιά μας με τρόπο εφάμιλλο της κρητικής φιλοξενίας που απόλαυσαν τα δικά τους, πριν από μία εβδομάδα. Σε αυτό το πλαίσιο οργανώνουν διάφορες δραστηριότητες εκτός σπιτιού (πικ-νικ, επισκέψεις σε γειτονικές πόλεις, λεμβοδρομίες κ.α.)



Ημέρα 8^η- Κυριακή 21 Μαΐου

Αναχωρήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών για το αεροδρόμιο της Βαρσοβίας . Μια εβδομάδα μετά, η ιστορία επαναλαμβάνεται αντίστροφα : Αποχωρήσεις και αποχαιρετισμοί αντί για σμιξίματα, «σφίξιμο» και λίγα δάκρυα αντί για τη χαρούμενη προσδοκία της συνάντησης μία εβδομάδα πριν... Ευχαριστίες για τη φιλοξενία και συγκινημένες υποσχέσεις, εκατέρωθεν, για μελλοντικά reunion.

Είναι γεγονός πως αυτό το ταξίδι αποτέλεσε δυνατή εμπειρία (μορφωτική, ψυχαγωγική, κοινωνική, κ.λπ.) για τα παιδιά μας, που άφησαν, όπως και εμείς οι δάσκαλοί τους, ένα κομμάτι της καρδιάς τους στη μακρινή Warszawa του Βορρά...